

*Ik houd me groot als ik je zie,
vervloek de ziekte dementie,
'k zie het lede ogen aan,
hoe jij ophoudt te bestaan.*

*Ik vecht hard tegen de tranen,
probeer rechtop te blijven staan
en wanneer jij het dan niet ziet,
huil ik tranen van verdriet.*

Jeanette Decraemer

Weduwe van Georges Dekuyper (†2016)

°Oostende 28 april 1930

(†)Humbeek 23 april 2024

Zeer dankbaar om wie zij was hebben wij in alle intimiteit afscheid genomen.

Haar asurne werd op de begraafplaats van Beigem bijgeplaatst in het columbarium.

De familie dankt u voor uw medeleven.

Voor altijd mama en mamie van:

Christine Dekuyper (†)

Danny en Chantal Dekuyper—D'Hollander

haar dochter, zoon en schoondochter

Björn Dhondt, Ruben en Colin

Stijn Dhondt, Mia

Kristof en Lien Dekuyper— De Potter, Senna, Sander en Ymke

Jonas en Natacha Dekuyper—D'Hertefelt, Louis en Jake

haar klein— en achterkleinkinderen

Met bijzondere dank voor de toegewijde zorgen aan haar huisarts, dr. De Brabander en de directie en het personeel van WZC 'Den Bogaet' te Humbeek.

Rouwadres: Familie Jeanette Decraemer p/a Uitvaartcentrum Annaert - Malderen

Annaert 

Uitvaartcentrum – Handelsstraat 85 - Malderen

mogelijkheid tot condoleren: www.uitvaartenannaert.be



Jeanette Decraemer

28/4/1930 23/4/2024