

*Dat ik eens moest gaan, wist ik,
dat het morgen kon zijn, begreep ik,
dat het vandaag is, heeft mij verrast*

Met stil verdriet nemen wij afscheid van

Mevrouw

Leonie De Vadder

‘Leonie van kiek’

Weduwe van Noe Verbeke

Geboren te Buggenhout op 14 oktober 1931
en overleden in AZ Rivierenland te Reet op 15 maart 2024.

De plechtige uitvaartliturgie waartoe u vriendelijk wordt
uitgenodigd zal plaatshebben in de parochiekerk
van Sint-Amandus te Malderen

OP DONDERDAG 21 MAART 2024 OM 10 UUR.

Samenkomst en laatste groet achteraan in de kerk vanaf 9.40 uur.

Gevolgd door de bijplaatsing van de urne in
het urneveld op de begraafplaats te Malderen.

Gedachtenisviering zal gebeden worden in voornoemde kerk
op zondag 21 april 2024 om 10 uur.

Dit melden u met droefheid:

Romi en Jean-Paul Verbeke – Vergucht
Valerie en Kenneth Vergucht – Audenaert
Charlotte Vergucht

Haar kinderen en kleinkinderen

De kinderen en kleinkinderen van wijlen
Remi Verbeke en Josephine De Vadder

haar zus, schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten.

De families De Vadder – Verbeke.

Met bijzondere dank aan Anja, Nicole, Maria,
Dr. Vergaelen, het personeel van WZC Herfstvreugde te Londerzeel,
AZ Rivierenland te Reet, Dr. De Winter en iedereen die
Leonie met goede zorgen en vriendschap heeft omringd.

Rouwadres: Familie Leonie De Vadder p/a uitvaartcentrum Annaert

Annaert  *Uitvaartverzorging – Malderen – 052 34 26 00
mogelijkheid tot condoleren: www.uitvaartenannaert.be*