

*Een vrouw, moeder en meter
uit de duizend*

Mevrouw

Paula Sarens

Weduwe van Olivier Cooremans

Geboren te Malderen op 14 januari 1942 en omringd door haar familie
overleden in WZC Gildentuyn te Malderen op 12 januari 2022,
gesterkt door het H. Sakrament der zieken.

De plechtige uitvaartliturgie met de asurne waartoe u vriendelijk
wordt uitgenodigd zal plaatshebben in de parochiekerk
van de H. Amandus te Malderen

OP DONDERDAG 20 JANUARI 2022 OM 10 UUR.

Gevolgd door de bijplaatsing van de asurne in het urneveld.

De familie biedt u de gelegenheid Paula een laatste groet te brengen,
in uitvaartcentrum Annaert, Handelsstraat 85 te Malderen
op dinsdag van 18 tot 19 uur

Wij zullen Paula in het bijzonder gedenken tijdens de gedachtenisviering
in voornoemde kerk op zondag 13 februari 2022 om 10 uur.

Samenkomst en laatste groet achteraan in de kerk vanaf 9.30 uur.

Dit melden u met droefheid:

Ingrid en Luc Cooremans – De Velder,
Tjörven, Florian en Jade,

Els en Mario Cooremans – De Ridder,
Wannes en Erica
Casper,

haar kinderen en kleinkinderen;

Maria en Marcel (†) Sarens – Thomas, kinderen en kleinkinderen
Frans en Denise Sarens – Daelemans, kinderen en kleinkinderen
Louis (†) en Rita Sarens – Daelemans, kinderen en kleinkinderen
Octaaf Cooremans

haar zus, broer, schoonzussen, schoonbroer, neven en nichten;

De families Sarens, Cooremans, Van Hoeymissen en Scheers.

Met bijzondere dank voor de goede zorgen aan het personeel
van WZC Gildentuyn en dokterspraktijk Malderen.

Rouwadres: Familie Sarens - Cooremans p/a Uitvaartcentrum Annaert

Annaert  *Uitvaartcentrum – Handelsstraat 85 - Malderen*

mogelijkheid tot condoleren: www.uitvaartenannaert.be