

In geluk en in gemis
leren wij wat leven is....

Met veel verdriet melden wij u het overlijden van

Lydia Cooreman

Geboren te Buggenhout op 3 augustus 1933

Overleden te Bassilly op 22 september 2021

Wij nemen afscheid in de aula van uitvaartcentrum Annaert,
Handelsstraat 85 te Malderen op zaterdag 2 oktober 2021 om 14 uur.

U bent welkom.

Nadien zal de urne van Lydia in het familiegraf worden bijgeplaatst op
de begraafplaats van Malderen

Met dank aan Bernadette Neyt, thuisverpleegkundige en Patricia Dereymaeker,
verpleegkundige van palliatieve thuiszorg Omega

Weduwe van Gilbert De Maeyer

Moeke van

Annemie De Maeyer en Willy Verheyen

Lieve De Maeyer

Dette De Maeyer en Bart Berghmans

Tris De Maeyer en Daniël Jockmans

Grootmoeke van

Jef en Tine, Julie en Nick, Hanna en Joris, Jacoba, Antje, Gil, Justine en Robin
Leen en Augustin, Bert en Evelien, Els en Jan, Dries en Eva, Alan, Oscar, Victor

Overgrootmoeke van

Astor, Daan, Jade, Fien en Minne

**De familie dankt u voor uw aanwezigheid,
steun en warme woorden van troost.**

Foto voorkant: gemaakt door Gilbert De Maeyer

Rouwadres: Familie Cooreman—De Maeyer p/a uitvaarten Annaert
Annaert  *Uitvaartcentrum – Handelsstraat 85 - 1840 Malderen*
mogelijkheid tot condoleren: www.uitvaartenannaert.be



Lydia Cooreman

1933-2021